
JAARVERSLAG CMF STUDENTENWERK 2016

'Zij zullen u op de handen dragen, zodat u uw voet aan geen steen stoot' (Psalm 91:12)

2016 'DOOR HANDEN GEDRAGEN'

In 2016 hebben we net als in 2015 'Fellowship' tussen studenten willen bevorderen. We hebben voortgeborduurd op het werk wat we in 2015 begonnen. We willen studenten in contact brengen met CMF, een vereniging van christenmedici, verbonden door het geloof in Christus en de voorliefde voor medisch denken en handelen.

We hebben een mooi jaar achter de rug, waarin het motto 'Door handen gedragen', aan de hand van Psalm 91:12, een extra dimensie heeft gekregen door de ontwikkeling van een promotiefilm. Ook mochten we binnen het bestuur weten dat we altijd door God worden gedragen, zowel tijdens de vergaderingen als in het privé leven. We hebben wisselingen binnen het bestuur meegemaakt, het uitvallen of tijdelijk afwezig zijn van bestuursleden, maar ook mochten we verschillende momenten vieren, zoals trouwdagen, verlovingsdagen, verjaardagen, het aangaan van nieuwe relaties, het behalen van het diploma, eerste coschappen et cetera. We wisten ons gedragen door Hem, maar ook door elkaar. Daar danken we God voor.

CMF stedengroepen

Het studentenwerk van CMF heeft met name te maken met het ontwikkelen en stimuleren van stedengroepen in de verschillende studentensteden. Dit hebben we gedaan door het bezoeken van activiteiten van de CMF groepen. We zijn blij te kunnen melden dat de verschillende stedengroepen goed functioneren. We hebben kringen in Amsterdam, Nijmegen en Utrecht en thema-avonden in Leiden, Groningen en Amsterdam gehad. Een nieuwe co-assistentenkring werd gevormd in Leiden, waarbij de eerste avonden erg goed bevalen zijn.

Het afgelopen jaar zijn veel thema's op CMF groepen besproken, zoals 'Beroepsgeheim', 'de SOLK-patiënt', 'Christelijke overwegingen bij Goed-doen en Niet Schaden', 'Geloven in een christelijke carrière', 'Valkuilen voor de toekomstige Christenarts' en 'Medische opvang van vluchtelingen'. Helaas zijn er al enige tijd in Rotterdam geen activiteiten meer gepland en blijkt het lastig om daar nieuwe mensen enthousiast te maken. Dit is iets waar we nog hard mee bezig zijn op moment van schrijven. Zoals eerder gemeld heeft Maastricht nog steeds geen CMF groep, omdat veel christelijke geneeskundestudenten elkaar al vinden bij de enige christelijke studentenvereniging in Maastricht.

Studentencongres

Van 29 tot 31 januari 2016 vond het Studentcongres plaats, met als thema 'Ik dokter, dus ik ben'. Het thema was 'Identiteit'. Wat betekent het om geneeskundestudent te zijn en kennis op te doen van ziektes en de behandeling ervan? Wat betekent het om van jaar 1 tot 6 langzaam naar een leven als arts toe te werken? Wat betekent het om tegelijkertijd te willen groeien in geloof en dit ook onderdeel van je eigen identiteit te laten zijn? Kortom, wat betekent het om te groeien in zowel het arts- als christen-zijn? Ongeveer 50 medische studenten mochten in 'De Betteld' in Amerongen nadenken over dit laatst genoemde onderwerp. Dit gebeurde aan de hand van een forum, waarin vijf christelijke CMF-artsen aan de tand werden gevoeld door Gor Khatchikyan, maar ook tijdens een lezing van Hans Delhaas over onze eigen identiteit en psychologie van de eigen persoon. Wilma Veen gaf een lezing over de rol van kunst en haar persoonlijke ervaringen die haar kunst beïnvloeden. Workshop rondes waren gevarieerd, zoals het afnemen van een eigen, psychologische (DISC) test, carrière maken en een workshop over muziektherapie. Er was veel ruimte voor gezelligheid en het

ontmoeten van elkaar. We eindigden op zondag met een preek over de rol van geloof bij de vorming van je identiteit als christelijke geneeskundestudent. Al met al een geslaagd weekend! Een uitgebreider verslag vindt u op de website van CMF op de pagina Studentencongres.

Studentenbarbecue

Op een warme, stralende vrijdagavond in augustus is de 3^e editie van de CMF Studentenbarbecue georganiseerd. We hebben elkaar ontmoet onder het genot van een heerlijk stukje vlees, verse fruitsalade, stokbrood en een drankje, en genoten met elkaar van de zomer en het christen én geneeskundestudent zijn. Het doel van deze activiteit was voornamelijk het elkaar beter leren kennen, wat zeker geslaagd is.



CMF Toerustingsdag oktober 2016

Op 1 oktober 2016 hebben we onder het thema ‘Christen en carrière’ onder leiding van Hilde Westerman-Dannenberg, Marieke de Laat en Richard ten Broek nagedacht over wat het betekent om christen te zijn en carrière te maken. Reacties op deze dag waren: ‘Er werden zo veel boeiende en leerzame dingen gezegd! Tegelijkertijd was het ook heel erg relaxed, wat is het fijn om te weten dat het voor God niet uitmaakt wat ik bereik in mijn leven, maar dat het voor Hem erom gaat wie ik ben.’ en ‘Aan het begin van een – laatste – studiejaar waarin meerdere keuzes gemaakt (moeten) worden, was dit een belangrijke les voor mij: bij roeping denken we vaak aan ‘doen’. God is voor Zijn plan met ons leven echter niet afhankelijk van ons succes of falen, bijvoorbeeld wat betreft onze skills om een netwerk op te bouwen.

‘I don’t know what the future may hold, but I know Who holds the future’ (Ralph Abernathy).’ Het was een leerzame en fijne dag met veel goede momenten en gesprekken. Dit jaar hadden we de dag op een nieuwe locatie in Utrecht, wat ons goed bevallen is. In 2017 zullen we wederom een toerustingsdag organiseren.

2016 ‘NAAR BUITEN TREDEN’

Het jaarverslag van het studentenwerk van CMF zou niet compleet zijn als er niets geschreven zou worden over onze inspanningen om naar buiten te treden, om CMF in Nederland op de kaart te zetten. Nadat we in 2015 een nieuwe flyer hebben ontwikkeld, hebben we ons ingezet om deze flyer te verspreiden, maar ook om nieuw promotiemateriaal te ontwikkelen. Een van de doelen is het werven van nieuwe leden, maar ook om naamsbekendheid geven en CMF bekend maken onder studenten. We maken gebruik van mond tot mond reclame, de website van CMF, de nieuwe flyer en social media.

We zijn trots om te melden dat onder leiding van Anne Marie de Man, Martijn van Rijswijk, en met name Rudolf den Hartogh in oktober 2016 de promotiefilm van CMF Nederland studenten gepubliceerd werd, waarvan de première op het najaarscongres 2016 plaatsvond. Bij het maken van de promotiefilm is gebruik gemaakt van beelden die gemaakt zijn op het Studentencongres 2016, maar ook van interviews met leden en zogeheten stock images van internet. Het thema ‘Door



Ook bij maatschappelijke activiteiten willen we betrokken zijn, zoals te zien in deze afbeelding.

handen gedragen' kreeg door deze promotiefilm nog meer leven, door beelden waarin handen centraal stonden. We kregen enthousiaste en positieve reacties op de film tijdens het najaarscongres, maar ook daarna. We kregen vervolgens zelfs een vraag van een CMF lid die ons advies wilde voor het maken van een eigen film. Helpt u mee om onze promotiefilm in uw netwerk te verspreiden? De film is zeker ook geschikt voor CMF Nederland in het algemeen. U kunt de film vinden via <https://youtu.be/1uFC94mLLE>.

Externe contacten

Internationale contacten hebben we ook in 2016 gehad met de ICMDA via Esther Frei en Rick Paul. Hiernaast bieden we de optie voor Nederlandse geneeskundestudenten om naar activiteiten in het buitenland te gaan, voornamelijk congressen die worden georganiseerd door CMF UK, de ACM (Duitse CMF) of ICDMA Western Europe. Met de volgende Nederlandse Christelijke (studenten)-organisaties hebben we contact en proberen we samen te werken: IFES, IMPACT, Navigators, VGS, Ichthus, C.S.F.R. en Depositum Custodi. Ook waren we soms aanwezig op activiteiten van deze verenigingen. We staan altijd open voor adviezen om meer contacten te krijgen met verschillende organisaties.

2016 'UPDATEN EN VERANDEREN'

In de 2^e helft van 2016 zijn we gestart met het updaten van de stageplaatsen bij christelijke huisartsen. Ongeveer 200 huisartsen en huisartsen in opleidingen zijn hier voor benaderd en enkelen hebben hierop gereageerd. We zullen hier in 2017 mee verder gaan. Het afgelopen jaar hebben we enkele verzoeken van studenten ontvangen.

Het Buddyproject, gestart in 2014 om studenten met artsen in contact te brengen bij vragen over opleiding en carrière, heeft in 2016 minder aandacht gekregen dan we zouden willen. Dit is een aandachtspunt voor 2017.

Ook hebben we meegeholpen als studentenbestuur bij het updaten van de ledenlijst van de student-leden en hebben we alle studentleden benaderd of de adresgegevens kloppen. Dit in verband met het toesturen van het boek: "Lijden en volhouden" in de Lindeboomreeks. Dit was een hele klus, maar wel een dankbare taak.

Zoals ieder jaar veranderde ook in 2016 het bestuur van samenstelling. De grootste verandering was het afscheid van Ytina Wolthuis als studentenwerker. Zij was jaren actief binnen CMF. Rebekka Struik heeft haar taak als studentenwerker in 2016 overgenomen. Anne Marie de Man nam eind 2016 afscheid na 2,5 jaar werkzaamheden binnen het studentenwerk. Tirza Wisse ging halverwege 2016 actief meedoen en zij zal begin 2017 de functie van voorzitter van het studentenbestuur overnemen wanneer Corine Lustig stopt met haar werkzaamheden binnen CMF.

Martijn van Rijswijk heeft zich na de organisatie van het studentencongres gericht op het ontwikkelen van de promotiefilm en het benaderen van externe contacten.

Als studentenbestuur zijn we in 2016 bij veel activiteiten betrokken geweest, zoals verwoord in bovenstaand verslag. Als er vragen zijn of ideeën zijn, horen wij het graag. Ook zijn we altijd op zoek naar mensen die actief willen worden als kringlid, kringleider, bestuurslid of congrescommissielid. Schiet ons gerust aan tijdens een landelijke conferentie. We zijn altijd bereikbaar via studentenbestuur@cmf-nederland.nl, studentenwerker@cmf-nederland.nl, via Facebook en via Twitter, om vragen van geneeskundestudenten/ coassistenten te beantwoorden.

Hartelijke collegiale groeten,

Anine den Hartogh-Griffioen, Tirza Wisse, Martijn van Rijswijk, Rebekka Struik en Corine Bunt-Lustig